

DE VIERDEUKER



Scouts & Gidsen Juventa Zonhoven

Digitale versie:

www.juventazonhoven.be



INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	3
Juventa's Newsflash	4
Steun de jin	6
Takwerking	7
Jaartheme	10
Uniform	12
Scouting op maat	16
Herinschrijven	18
Contact	19
Papierslag	20
Hoofdleiding	22
Kennismaking leiding	23
Kampverslagen	41
Laatste afscheid	61
Nieuwe totems	66
Speelhoekje	69
Beloftelied	71
Kalender	74

VOORWOORD

Beste scouts, gids, ouder en sympathisant

Na een spetterend kamp gaat het scoutsjaar weer van start. Dit jaar laten we zien dat de scouts naast een speelstek, ook een leerplek is, waar je kan groeien met vallen en opstaan.

Daarom staat onze leidingsploeg weer klaar om samen met onze leden van elke speelstek een leerplek te maken! Door dingen samen te doen, groeien binnen Juventa scouts en gidsen als persoon én als deel van de groep. Iedereen heeft daarbij een impact op elkaar. Leden op elkaar en op hun leiding en andersom. Dat leren van elkaar doen we bewust en onbewust. Met het jaarthema “Onderweg Opgestoken” willen we bij Juventa nóg bewuster beleven waar scouting om draait. Voor de scouts kies je bewust, het is kiezen voor ontwikkeling en groei! Een kans die we met beide handen moeten grijpen en doorgeven aan scouts en gidsen om ons heen.

In deze Vierdeuker vinden jullie nog wat meer uitleg terug over het jaarthema “Onderweg Opgestoken” en blikken we terug op een onvergetelijk kamp in Stavelot. Verder kan je de leiding van elke tak leren kennen. Onze leidingsploeg staat dit jaar met 34 man klaar om er een topjaar van te maken. Zij zullen er samen alles aan doen om elke zondag een leuke activiteit te geven, er een fantastisch jaar van te maken en een geweldig kamp te organiseren. Kortom, om dit jaar zowel leerrijk als plezant te maken!

Daarnaast bevat deze Vierdeuker ook allerlei nuttige informatie, het is dus zeker de moeite om er eens door te bladeren. Verder nemen we afscheid van maar liefst negen geliefde leiding. Gelukkig staat er weer een nieuwe lichterling vol enthousiasme klaar om hen op te volgen. Samen gaan we met jullie onderweg om alles waar scouts voor staat te leren en door te geven!

Een stevige linker

Empathische Secretarisvogel (An-Sofie), Argeloze Orang-Oetan (Senne), Mol (Thibo) en Argali (Pieter)

JUVENTA'S NEWSFLASH

We zijn allemaal al eventjes teruggekeerd van ons schitterend kamp in Smurfenland en zijn er nu weer helemaal klaar voor om het nieuwe scoutsjaar in te vliegen! Een nieuw jaar brengt natuurlijk ook heel wat nieuws met zich mee, en dat is deze keer niet anders.

Nieuwe leiding:

Dit jaar krijgen we er maar liefst 13 (!) nieuwe leiding bij. Welkom Lou, Lore, Anaïs, Eline, Tara, Stien, Anna, Kobe, Kaen, Daan, Stef, Thaline en Juul!

Guess who's back:

Naast deze 13 nieuwe namen, zien we ook 2 bekende namen toetreden tot de leidingsploeg. Robin en Otto hebben allebei besloten om na een jaartje pauze weer leiding te worden, welkom terug! Wie goed kan tellen, zal dus zien dat de leidingsploeg dit jaar versterkt zal worden door 15 toppers in het totaal, wauw!

Pieter als assistent-groepsleiding:

Pieter zal dit jaar An-Sofie, Senne en Thibo bijstaan als nieuwe assistent-groepsleiding. Braaf zijn, hé, want vanaf nu heeft Pieter het dus gezien!



Houtkot:

Wie onze socials deze zomer in de gaten heeft gehouden, zal al gezien hebben dat we sinds juli officieel terug in het bezit zijn van sjobalken! Sterker nog, we hebben ze dit kamp al allemaal meegepakt en hebben er weer spectaculaire sjorringen mee gemaakt (al zeggen we het zelf ;)).



En nog meer goed nieuws, naast deze nieuwe sjobalken, hebben we sinds kort ook weer nieuwe HUDO's! De leiding heeft deze zelf in elkaar geknutseld zodat iedereen weer naar hartenlust naar toilet kon gaan op kamp. We kunnen zeggen dat ze goed zijn ingewijd deze zomer... Updates over het houtkot zelf zullen doorheen het jaar verschijnen, maar we kunnen al meegeven dat het mooi zal worden! Stay tuned!

Jong-Gidsen en Jong-Verkenners:

Het goede nieuws blijft maar komen! Afgelopen jaar hadden we namelijk een Jong-Givertak, maar dit jaar zal die groep zich weer splitsen tot de Jong-Gidsen en de Jong-Verkenners! De jongens en meisjes van het tweede middelbaar zullen dus weer aparte activiteiten hebben.



An-Sofie naar Portugal:



We zullen An-Sofie voor een aantal maanden moeten missen op de scouts, want zij vertrekt op Erasmus naar Portugal! Vanaf februari staat ze weer helemaal paraat voor Juventa. We wensen haar een hele fijne reis en... vergeet ons geen souvenirkje mee te brengen, hé! ;)



Vervoer op kamp:

We zouden graag Dakota de Pooter nog eens HARTelijk willen bedanken om ons ook dit jaar weer van vervoer te voorzien naar het kamp in Stavelot! Een dikke D.A.N.K.U., DANKU!!!



Soubry:

We zijn nog maar net terug, maar we beginnen al opnieuw met sparen! Ook dit jaar gaan we proberen om zoveel mogelijk pasta van Soubry te winnen. Wat moet je daarvoor doen? Verzamel de barcodes



van Soubry pasta, knip ze uit en bezorg ze aan de leiding. Je mag ze ook in onze brievenbus steken (Kneuterweg 6). Vertel het verder aan je vrienden, burens, grootouders... en wie weet winnen wij wel een groot pastabuffet voor op kamp!

Trooper:

Wist je dat je onze scouts kan steunen door online te shoppen? Het enige dat je moet doen is even langs <https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/juventazonhoven> passeren voordat je iets bestelt via bol.com, booking, coolblue... Je betaalt geen cent meer en toch krijgen wij een procentje! Geweldig toch?!



STEUN DE JIN

Zoals ieder jaar, zal ook dit jaar de Jin vertoeven naar een mooi land om op een onvergetelijk buitenlands kamp te gaan. Natuurlijk zal de Jin hiervoor eerst hun kas moeten spijzen. Dit doen ze aan de hand van een aantal kasactiviteiten waarbij we op jullie beroep doen om hen te steunen:

PIZZA EN PASTA TAKE-AWAY: zondag 27 oktober

We organiseren een Italiaanse avond aan de scoutslokalen. Daar kan je de overheerlijke zelfgemaakte spaghetti's afhalen die je op voorhand kan bestellen. Daarnaast kan je ook kiezen uit een assortiment van verse pizza's.

JINTERWANDELING: zaterdag 23 november

Dit jaar gaan wij een winterwandeling doen. Geniet van een wintertastische wandeling en laat je verrassen door wat de winter kan doen. Ook kan je genieten van een lekker drankje na de wandeling.



BIERAVOND: zaterdag 15 februari

We organiseren de bieravond zoals altijd in de scoutslokalen. Kom genieten van jouw favoriet biertje, of ontdek nieuwe bieren, en drink zo de Jin een stapje dichterbij hun favoriete bestemming!



SCHIJT-JE-RIJK: zondag 20 april

Rarara... in welk vak zal de koe dit jaar zijn grote boodschap doen? Op 21 april 2025 kunnen jullie weer een gokje wagen. In ruil voor een juiste gok kan je een schitterende prijs winnen!



KENNISMAKING TAKWERKING

-> Klein kamp

1ste & 2de lj



Kapoenen

Het leven van een kapoen is er één vol spel, fantasie, creativiteit en expressie. Spelenderwijs en ongedwongen ontdekken we samen met hen de wereld.

3de & 4de lj



Kabouters

Kabouters gaan op ontdekking in de wereld die hen omringt. Ze krijgen op de scouts de kans om kampen te bouwen, vuur te maken... Bij die speurtocht kleuren ze alles met hun fantasie. Kabouters laten zich maar al te graag meeslepen in een verhaal.

Welpen

Welpen zijn stoere jongens die niets liever doen dan zich uit te leven in de natuur. Ook fantasie is belangrijk, denk maar aan het jungleboekverhaal dat elk jaar een belangrijke rol speelt.

5de & 6de lj



meisjes

Pioniers

Deze stoere meiden gaan elke keer weer volledig uit de bol. Ze spelen, ravotten en bruisen van energie. Nieuwsgierig als ze zijn, willen ze allerlei scoutstechnieken uitproberen. Samen met hun leiding trekken ze erop uit.

jongens

Woudlopers

Deze knapen zijn dol op ravotten en kampen bouwen, maar ze leren ook graag bij. Dat sjorren en vuur maken zien zij ook wel zitten. Al spelend ontdekken ze hoe ze hun plan moeten trekken in de natuur.

De twee takken worden beiden bij klein kamp gerekend maar:

Wist je dat Pioniers en Woudlopers...

- ♦ Geen zakmes/magnesiumstick mogen dragen
- ♦ Op tweedaagse gaan zonder trekruzzak (baggage wordt 's avonds gebracht)
- ♦ Een eigen shelter sjorren
- ♦ Eten krijgen van de kookleiding
- ♦ In een eigen tent slapen (de leiding slaapt in een aparte tent naast hen)
- ♦ 2 vingers omhoog steken bij het geven van een linker
- ♦ Vuur mogen maken, enkel in het bijzijn van leiding

-> Groot kamp

1ste & 2de middelbaar



meisjes

jongens

Jong-Gidsen

Voor Jong-Gidsen is scouting avontuur beleven en plezier maken met vriendinnen. Ze koken voor het eerst zelf op kamp en beheersen als de beste hun scoutstechnieken.

Jong-Verkenners

Jong-Verkenners trekken er graag op uit in de natuur of verkennen hun buurt. Op kamp koken ze hun eigen potje. Jong-Verkenners worden gekenmerkt door hun lef.

Givers

3de & 4de middelbaar

De givers? Dat zijn echte durvers! In deze tak krijgen de leden heel wat meer verantwoordelijkheid. Ze kunnen kaartlezen, sjorren als de besten en op kamp koken ze hun eigen potje. We doen ook allerlei stoere activiteiten zoals 24h-spel, dropping of tweedaagse. We gaan zelfs met de fiets op kamp!



Jin **5de middelbaar**

Het hele Jin-jaar wordt er naar hét hoogtepunt van je scoutscarrière toegewerkt; het buitenlands kamp! Met allerlei kasactiviteiten zamelen we hiervoor geld in. Zo organiseren we bv. een bieravond maar ook een spaghettidag staat op het programma! Tijdens het jaar en op kamp mogen de Jin ook enkele dagen meedraaien met de leiding. Ze leren dan wat het 'leiding-zijn' precies inhoudt.



JAARTHEMA: ONDERWEG OPGESTOKEN

Elke week beleven we in onze scoutsgroep kleine en grote avonturen. Dit jaar gaan we met het thema “**Onderweg opgestoken**” dieper in op de kern van scouting: **leren door te doen**. Bij de scouts groeien we al spelend, met vallen en opstaan. Van spelen tot kamperen, onze activiteiten zitten vol leerkanalen.

Groeikansen vind je overal

Onze scoutsmethode, da's de manier waarop we binnen scouting aan de slag gaan: **we werken samen, betrekken elkaar, zetten ons in voor de ander, engageren ons en groeien bewust**. Een uitdagende proef tijdens de overgang op startweekend? Een zelfgeschreven lied zingen als actie voor het goede doel? Hoewel zulke activiteiten vol groeikansen zitten, verliezen we deze soms uit het oog.

Dit jaar zetten we bewust in op wat en hoe we leren op de scouts. Door daar samen op in te zetten, nemen we ons eigen leerproces in handen.

We kijken terug op onze activiteiten en staan op die manier stil bij wat we onderweg ontdekken. Leverde die nieuwe tactiek bij Stratego ons echt de overwinning op, of lag het toch aan iets anders? Ontdekte je de talenten van jouw medeleden al, of moeten die nog boven komen? Door jezelf vragen te stellen, maak je van elke activiteit een groeikans.



Impact op elkaar

Door dingen samen te doen, groeien scouts en gidsen als persoon en als deel van de groep. Iedereen heeft daarbij impact op elkaar. Leden op elkaar en op hun leiding, en andersom. Dat leren van elkaar doen we bewust en onbewust. Zo helpen derdejaars de eerstejaars met nieuwe ervaringen, en zorgen uitdagingen in het groepsproces ook voor nieuwe leerkansen. Door tijdens de activiteiten aandacht te spenderen aan het leertraject, heeft leiding impact op de weg die hun leden en medeleiding afleggen.

Bewust gescout

Als scouts en gidsen zijn we vaak heel betekenisvol bezig, zonder dat we dat volledig beseffen. We staan niet altijd stil bij welke kansen we bieden en beleven. Met het jaarthema “Onderweg Opgestoken” willen we nog bewuster beleven waar scouting om draait. Voor de scouts kies je bewust. Scouting is kiezen voor ontwikkeling en groei! Een kans die we met beide handen grijpen en doorgeven aan scouts en gidsen om ons heen.

Waar wil je komend jaar zelf beter in worden? Wat wil jij dat je welpen dit jaar bijleren? Hoe zorg jij er dit jaar voor dat jijzelf en anderen onderweg iets opsteken?

UNIFORM

Met het dragen van ons **uniform** toon je dat je trots scout of gids bent en verwijst je naar de waarden van de beweging. We vragen dan ook dat de leden vanaf de derde activiteit **perfect in uniform** aanwezig zijn. Met vragen over het uniform of voor het kopen van een das of kenteken kan je terecht bij onze kledingmeesteressen: Ella, Lies, Thaline, Stien en Lore. Spreek hen gerust aan voor of na een activiteit of stuur een mailtje naar kleding@juventazonhoven.be

Das:

Algemeen: de das moet aan de achterkant voorzien zijn van een reflecterend safetylint. Er moet minstens één dasknoop in de das zitten. Buiten de leren dasknoop uit de scoutsshop is het toegestaan nog een of meerdere dasknoppen in de das te hebben.

Kapoenen: aangezien de kapoenen geen hemd dragen, moet een das van een kapoen voorzien zijn van het jaarkenteken en het takkenteken. Deze worden op de achterkant van de das bevestigd.



Trui:

Een trui is geen verplicht onderdeel van het scoutsuniform. Indien er een trui gedragen wordt, moet dit dan wel weer een egaal groene trui, een trui van Scouts en Gidsen Vlaanderen of een trui van Scouts en Gidsen Juventa Zonhoven zijn.

Broek/rok:

De leden mogen zelf kiezen of ze de scoutsshort of de scoutsrok dragen, maar deze zijn echter niet verplicht. Een lange broek is enkel toegestaan als deze groen is. Alle broeken die boven de knie komen, mogen een willekeurige kleur hebben. Een trainingsbroek is nooit toegestaan.

Hemd:

Op het hemd van alle leden, ongeacht hun tak, moeten volgende kentekens aanwezig zijn:

- ◇ Het jaarkenteken: dit teken komt juist in het *midden boven het rechterborstzakje* te hangen. De onderkant van het kenteken raakt de bovenste naad van het zakje.



- ◇ Het Juventateken: dit teken komt op de rechtermouw, twee vingers onder de bovennaad (in het midden).



- ◇ Het takkenteken: dit komt op de rechtermouw, twee vingers onder het Juventateken (in het midden).



Voor de welpen is de **welpenpet** verplicht! (Verkrijgbaar bij Hopper)

Adres Hopperwinkel: Vredestraat 6, Hasselt

! **Opgelet!** De Hopperwinkels zullen nog geopend blijven tot december, maar daarna zal De Hopper enkel nog online te vinden zijn. Meer info hierover zal later meegedeeld worden.

LIDGELD

De inschrijvingen zijn geopend! Dat wilt zeggen dat jullie je zoon of dochter kunnen (her)inschrijven via onze website.

Dit scoutsjaar bedraagt het lidgeld **€45**. Dit lidgeld dient voor de verzekeringskosten van Scouts & Gidsen Vlaanderen (€42.5) en de kosten van onze werking te dekken (aankoop materiaal).

We beseffen goed dat dit niet voor iedereen evident is, daarom is er "Scouting Op Maat". Meer informatie hierover vind je op onze site:

<https://www.juventazonhoven.be/financieel.html>.

Of in het tekstje op de volgende pagina.

Voor vragen omtrent het lidgeld of andere zaken kan u de hoofdleiding contacteren

via: hoofdleiding@juventazonhoven.be

SCOUTING OP MAAT: VERMINDERD LIDGELD

Scouting op maat: verminderd lidgeld

Scouting kost geld. Voor wie het een hulp kan zijn, bestaat Scouting op maat: een fonds dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting. Eén van de belangrijkste waarden van een scout of gids is dat iedereen erbij hoort. Iedereen moet de kans krijgen om mee te kunnen genieten van de wonderen van scouting. Die gedachte leeft ook sterk binnen Scouts & Gidsen Juventa Zonhoven.

Daarom bieden ook wij 'Scouting op maat aan'.

Scouting op maat biedt verschillende mogelijkheden om de kosten te drukken:

Verminderd lidgeld: Scouts & Gidsen Vlaanderen biedt de mogelijkheid om naar de scouts te komen tegen een verminderd lidgeld. Dit bedraagt 10 euro.

Fonds op maat: omdat we het kamp en de weekends allemaal echt zo leuk vinden, willen we dit graag met zoveel mogelijk mensen delen. Daarom bieden we samen met Scouts & Gidsen Vlaanderen fonds op maat aan. Hierbij gaan we een gesprek aan met de ouders en kijken we samen wat mogelijk is. Zo kan er bijvoorbeeld afgesproken worden dat Juventa, de ouders en Scouts & Gidsen Vlaanderen elk 1/3 van het inschrijvingsgeld voor kampen en weekends betalen.

SCOUTING OP MAAT: VERMINDERD LIDGELD

Kleding en materiaal: met onze scouts bieden we tweedehandskleding aan en ook in de hopper kan je onder bepaalde voorwaarden korting krijgen op allerlei aankopen. Zo zal er 60% korting zijn op het scoutshemd en 50% korting op andere uniformstukken bij vertoon van jouw lidkaart in de scoutwinkel. Daarnaast hebben we op scouts ook heel wat materiaal. Ben je op zoek naar een veldbedje of slaapzak? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Andere tegemoetkomingen: Sommige ziekenfondsen en OCMW's hebben tegemoetkomingen om de kosten van vrije tijd te drukken. Daarnaast hebben verschillende gemeentes en steden ook een Uitpassysteem. Vraag er zeker naar bij de jeugd-/vrijetijddienst van je gemeente.

Indien je gebruik wenst te maken van verminderd lidgeld, kan je dit aangeven bij de inschrijving van je kind via Stamhoofd. Voor meer informatie of verdere (financiële) vragen, kan je ons steeds contacteren via: hoofdleiding@juventazonhoven.be. Alle andere informatie kan je ook terugvinden op onze website: www.juventazonhoven.be/financieel.



Ontdek stamhoofd: het platform voor ledenadministratie!

Ook tijdens werkingsjaar 2024-2025 zullen we gebruik maken van Stamhoofd, ons platform voor ledenadministratie. Stamhoofd stelt ons in staat om de communicatie met de ouders te verbeteren, maar geeft ons ook andere handige functies zoals inschrijving voor kampen en weekends. Ook als ouder zal het eenvoudig zijn om in de medische fiches van de kinderen in te vullen en in te schrijven voor kampen of weekends. Hiervoor dient elke ouder via Stamhoofd een gratis account aan te maken en vervolgens zijn/haar kinderen toe te voegen om de inschrijving te voltooien.

Zowel nieuwe leden inschrijven als de oude leden herinschrijven zal via Stamhoofd verlopen.



Start je dit jaar voor het eerst bij Scouts & Gidsen Juventa Zonhoven?

Als nieuw lid maak je als ouder een account aan op stamhoofd en voeg je vervolgens alle kinderen toe aan jouw profiel. Alle informatie over hoe de inschrijving precies verloopt kan je terugvinden op onze website: www.juventazonhoven.be/ inschrijven. Heb je toch nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via groepsadministratie@juventazonhoven.be.

HERINSCHIJVINGEN 2024-2025

Ben je vorig jaar of eerder al eens lid geweest bij Scouts & Gidsen Juventa Zonhoven?

Bestaande Juventa-leden hebben een mail ontvangen met alle informatie over het herinschrijven.

Onderaan in deze mail kan je een knop terugvinden waarmee je opnieuw kan aanmelden bij Stamhoofd. Let op: het is belangrijk dat jullie bij stamhoofd aanmelden via die groene knop! Als ouder moet je, ongeacht het aantal kinderen, slechts één stamhoofd account aanmaken en vervolgens alle leden toevoegen aan het profiel. Na het toevoegen van het kind in de juiste tak, kan je afrekenen. Na de betaling is de inschrijving in orde.

Een handleiding over het gebruik van stamhoofd kan je terugvinden op onze website: <https://www.juventazonhoven.be/herinschrijving.html>. Heb je toch nog vragen? Stuur dan zo snel mogelijk een mailtje naar groepsadministratie@juventazonhoven.be.

CONTACT

Jullie kunnen uiteraard altijd de gehele leidingploeg contacteren!
Hieronder een overzicht.

- Wil je de hoofdleiding contacteren, dan kan dit door een mailtje te sturen naar **hoofdleiding@juventazonhoven.be**
- Wens je de voltallige leidingploeg te contacteren, dan kan je een mailtje sturen naar **leiding@juventazonhoven.be**
- De leidingploeg van de verschillende takken kan je contacteren via volgende e-mailadressen:

kapoenen@juventazonhoven.be

kabouters@juventazonhoven.be

welpen@juventazonhoven.be

pioniers@juventazonhoven.be

woudlopers@juventazonhoven.be

jonggidsen@juventazonhoven.be

jongverkenners@juventazonhoven.be

givers@juventazonhoven.be

jin@juventazonhoven.be

- Je kan ook elke leiding individueel contacteren, dit doe je door een mail te sturen naar **voornaam@juventazonhoven.be**
bv.: **justine@juventazonhoven.be**.



Opgepast! Daan Moesen: **daan-m@juventazonhoven.be**

Lander Carmans: **lander-c@juventazonhoven.be**

Liam Beckx: **liam-b@juventazonhoven.be**

Anna Koppers: **Anna-k@juventazonhoven.be**

Anna Monten: **Anna-m@juventazonhoven.be**

- Vind ons ook op Facebook: **facebook.com/scoutsjuventa**
of op onze eigen website: **juventazonhoven.be**

PAPIERSLAG

Om ons verdienstelijk te maken voor onze buurt en om als scoutsgroep een centje extra te verdienen, halen we iedere eerste zaterdag van de maand vanaf **8.00 uur** met de leiding van Scouts Juventa Zonhoven het papier op in Termolen. We zullen de papierslagen altijd op onze site en met borden langs de weg aankondigen. Uiteraard hoeven leden niet aanwezig te zijn op de papierslag. De volgende papierslag wordt georganiseerd op **zaterdag 5 oktober**.

OPGELET: papierslag begint niet om 9.00 uur maar om **8.00 uur**. Zorg dus dat je papier op tijd buiten staat!

Om het zowel voor de buurt als voor ons wat gemakkelijker te maken, zijn er enkele regels:

1. Geef enkel papier en karton mee. Plastic, hout, piepschuim ...nemen we niet mee.
2. Gooi geen papier naast de containers, zo blijft de buurt proper.
3. Bind het papier langs twee zijden samen of verpak het in een kartonnen doos.



Alvast bedankt!

Bij deze vermelden we hieronder ook de volgende data:

Za 5 oktober

Za 5 april

Za 2 november

Za 10 mei (NIET 3/5!)

Za 7 december

Za 7 juni

Za 4 januari

Za 5 juli

Za 1 februari

Za 2 augustus

Za 1 maart

Za 6 september

Dankjewel
om jullie
papier goed
en stevig te
verpakken!



Wat fijn dat jullie je
papier voor 8 uur buiten
zetten!

HOOFDLEIDING



An-Sofie Vandael
0478 76 18 65

an-sofie@juventazonhoven.be



Thibo Minten
0468 18 72 88

thibo@juventazonhoven.be



Senne Bammens
0474 74 66 03

senne@juventazonhoven.be



Pieter Carmans
0489 57 89 08

pieter@juventazonhoven.be

Dit jaar wordt de hoofdleiding ondersteund door Pieter Carmans! Wil je de groepsleiding contacteren, dan kan dit door een mailtje te sturen naar hoofdleiding@juventazonhoven.be.

KENNISMAKING MET DE LEIDING

Kapoeenen

TAKLEIDER OTTO VOSSEN

Telefoonnummer: 0487 25 95 90

Geboortedatum: 29 oktober 2005

Studie: Handelsingenieur KUL

Jaren bij de scouts: 12de jaar

Jaren bij de leiding: 2de jaar

Taak binnen Juventa: drankenmeester

Mijn favoriete scoutsherinnering: buitenlandse kamp

Dit jaar wordt: supertof

Mijn favoriete mop is: hoe noem je een hond die goochelt? Een Labracadabrador



TOEGEWIJDE MORSA (Ella Schepers)

Bijnaam: Smorsa

Geboortedatum: 9 april 2003

Studie: Lerarenopleiding Lager Onderwijs

Jaren bij de scouts: 16de jaar

Jaren bij de leiding: 5de jaar

Taak binnen Juventa: Team (in)kleding, team Sinterklaasactiviteit en voorzitter van de An-SofieVandaelFanclub

Mijn favoriete scoutsherinnering: Objectief 2024

Dit jaar wordt: Soepeltjes, vlotjes en

SUUUUPER plezierjes!!!

Mijn idool is: DEBORAH!!!

EMPATHISCHE SECRETARISVOGEL (An-Sofie Vandael)

Geboortedatum: 17 februari 2003

Studie: Sociologie

Jaren bij de scouts: 14 jaar

Jaren bij de leiding: 5 jaar

Taak binnen Juventa: groepsleiding, team eetdag

Mijn favoriete scoutsherinnering: buitenlands kamp in Portugal

Dit jaar wordt: supermegageweldig leuk

Deze lifehack/tip geef ik graag mee:

Je sjaaltje onder je kussen leggen op kamp, zo raak je het nooit kwijt tussen al je kleren!



EKSTER (Cel Sterkens)

Bijnaam: What the Cel

Geboortedatum: 20 april 2004

Studie: Bachelor Bio-ingenieur

Jaren bij de scouts: 15 jaar

Jaren bij de leiding: 4 jaar

Taak binnen Juventa: hoofd materiaal-team, team onderhoud en team totemmuur

Mijn favoriete scoutsherinnering: 24-urentocht uitwandelen

Dit jaar wordt: EEN TOPJAAR

Dit wil ik zeker nog leren in mijn leven: hoe ik de beste versie van mezelf kan zijn



OSCAR VANDERCAPPELLEN

Geboortedatum: 12 juli 2006

Studie: 1ste jaar Politieke Wetenschappen

Jaren bij de scouts: 13 jaar

Jaren bij de leiding: 2 jaar

Taak binnen Juventa: Meisjotterij, Sinterklaasactiviteit

Mijn favoriete scoutsherinnering:

vis eten in het bos in Albanië

Dit jaar wordt: prima

Dit wil ik zeker nog leren in mijn

leven: plassen zonder handen



ANNA MONTEN

Bijnaam: Annie

Geboortedatum: 31 augustus 2007

Studie: Maatschappij en Welzijn

Jaren bij de scouts: 2 jaar

Jaren bij de leiding: 1 jaar

Taak binnen Juventa: Meisjotterij, Sinterklaasactiviteit

Mijn favoriete scoutsherinnering: intertakweekend

Dit jaar wordt: onvergetelijk!

Ik ga op kamp en ik neem zeker mee: lange sokken en prior postzegels :)

Kabouters

TAKLEIDSTER LOU FOREVER YOUNG MOONS

Telefoonnummer: 0479 95 18 91
Geboortedatum: 14 december 2007
Studie: Wetenschappen - Wiskunde 8
Jaren bij de scouts: 12de jaar
Jaren bij de leiding: 1ste jaar
Taak binnen Juventa: EHBO, eeddag
Mijn favoriete scoutsherinnering:
de processierups op Thijs zijn kussen
als kabouters
Dit jaar wordt: supermegatof!!
Mijn idool is: Karbonkel



MAKI (Lies Bokken)

Bijnaam: LiesPies
Geboortedatum: 17 mei 2004
Studie: 3de jaar Verpleegkunde
Jaren bij de scouts: 12 jaar
Jaren bij de leiding: 4 jaar
Taak binnen Juventa: kleding, EHBO en
assistent-voeding
Mijn favoriete scoutsherinnering: uit de
duizenden mooie momenten ga ik "laat de
zon in je hart" herschrijven als Jong-Gids
nooit vergeten en het volledige Giverkamp
als eerstejaars!

Dit jaar wordt: LEGEN - wait for it - DARYYYY
Ik ga op kamp en ik neem zeker mee: mijn medelei-
ding, dan heb ik alles wat ik nodig heb :)



DAAN LEYSSENS

Bijnaam: Danny/Viking

Geboortedatum: 20 juli 2006

Studie: Kinesitherapie

Jaren bij de scouts: 13de jaar

Jaren bij de leiding: 2de jaar

Taak binnen Juventa: financiën, eetdag

Mijn favoriete scoutsherinnering: de laatste avond van buitenlands kamp

Dit jaar wordt: scoutesk

Deze lifehack/tip geef ik graag mee:

Leg spullen zoals je hemd en sjaaltje altijd onder je slaapzak! Als je ze zo weglegt, kan je ze nooit kwijt doen op kamp.



ELINE SLEGERS

Geboortedatum: 14 december 2007

Studie: Gezondheidszorg

Jaren bij de scouts: 12 jaar

Jaren bij de leiding: 1 jaar

Taak binnen Juventa: papierslag

Mijn favoriete scoutsherinnering: Herfstontmoeting 2024

Dit jaar wordt: echt de BOM!

Mijn levensmotto is: #YOLOOO

Welpen

TAKLEIDSTER JUSTINE BUTENEERS

Bijnaam: Juju, Tiny, Tinneke
Telefoonnummer: 0474 63 94 41
Geboortedatum: 28 maart 2005
Studie: Toegepaste Psychologie
Jaren bij de scouts: 13 jaar
Jaren bij de leiding: 3 jaar
Taak binnen Juventa: Madame Drapeau (vlaggenmeesteres) en Meisjotterij
Mijn favoriete scoutsherinnering: heksenketelen met Flore
Dit jaar wordt: één groot heksenspektakel
Dit wil ik zeker nog leren in mijn leven: koken



LYANA SLEGERS

Bijnaam: Debbie, Lyana oh nana
Geboortedatum: 23 april 2006
Studie: Ergotherapie
Jaren bij de scouts: 13 jaar
Jaren bij de leiding: 2 jaar
Taak binnen Juventa: Vierdeukerredactie, Meisjotterij
Mijn favoriete scoutsherinnering: mijn Jong-Gidsen jaren <3
Dit jaar wordt: GEWELDIGG!!
Mijn idool is: Smorsa die gekieteld wordt :)

DAAN MOESEN

Geboortedatum: 17 september 2007

Studie: Wetenschappen-Wiskunde 6 uur

Jaren bij de scouts: 11 jaar

Jaren bij de leiding: 1 jaar

Taak binnen Juventa: materiaal-meester

Mijn favoriete scoutsherinnering: buitenlands kamp

Dit jaar wordt: tof

Mijn levensmotto is: je kunt tijd nooit terugkopen, dus geniet ervan zolang het nog kan



KOBE KUMBRUCK

Geboortedatum: 16 augustus 2007

Studie: Moderne talen wetenschappen

Jaren bij de scouts: 12 jaar

Jaren bij de leiding: 1 jaar

Taak binnen Juventa: materiaal

Mijn favoriete scoutsherinnering: buitenlands kamp

Dit jaar wordt: mijn leukste jaar van scouts

Ik ga op kamp en ik neem zeker mee: een goed humeur

Pioniers

TAKLEIDSTER LORE BYNENS

Telefoonnummer: 0468 51 65 52

Geboortedatum: 6 november 2007

Studie: Wetenschappen-Wiskunde

Jaren bij de scouts: 4 jaar

Jaren bij de leiding: 1 jaar

Taak binnen Juventa: Vierdeukerredactie en team kleding

Mijn favoriete scoutsherinnering: ons op buitenlands kamp volsteken met ongezond eten tijdens de busrit naar Griekenland, na een week in de Noord-Macedonische bergen

Dit jaar wordt: suuuperleuk en gezellig met de pioniers!

Ik ga op kamp en ik neem zeker mee: mijn Crocs!! De beste universele schoen everrr, je kan ze dragen in de beek (zodat je op niets scherp staat of uitglijdt), maar ook gewoon als slipper!



CHINCHILLA (Mano De Raeve)



Bijnaam: Maan

Geboortedatum: 23 mei 2005

Studie: Psychologie aan KU Leuven

Jaren bij de scouts: 12 jaar

Jaren bij de leiding: 3 jaar

Taak binnen Juventa: hoofd team social media, hoofd Vierdeukerredactie en team Meisjotterij

Mijn favoriete scoutsherinnering: Jong-Gids zijn <3

Dit jaar wordt: lachen, gieren, brullen

Dit is een random fun fact die ik weet: het is onmogelijk om je eigen elleboog te likken (probeer maar eens ;))



ROBIN BURNHAM

Bijnaam: Robijntje

Geboortedatum: 23 november 2005

Studie: Sociale wetenschappen

Jaren bij de scouts: 10de jaar

Jaren bij de leiding: 2de jaar

Taak binnen Juventa: sociale media en Meisjotterij

Mijn favoriete scoutsherinnering: buitenlands kamp

Dit jaar wordt: supercalifragilisticexpialidocious

Ik ga op kamp en ik neem zeker mee: extra bestek want dat geraak ik altijd kwijt



TARA TUTULIC

Geboortedatum: 28 mei 2007

Studie: Welzijnswetenschappen

Jaren bij de scouts: 2de jaar

Jaren bij de leiding: 1ste jaar

Taak binnen Juventa: team social media

Mijn favoriete scoutsherinnering: buitenlands kamp in Griekenland

Dit jaar wordt: L.I.T.

Mijn levensmotto is: dat zijn zorgen voor morgen!

Woudlopers

TAKLEIDSTER STIEN JANSSENS

Telefoonnummer: 0497 35 98 38

Geboortedatum: 26 december 2007

Studie: Welzijnswetenschappen op SJB

Jaren bij de scouts: 9de jaar

Jaren bij de leiding: 1ste jaar

Taak binnen Juventa: kleding en verhuur

Mijn favoriete scoutsherinnering: buitenlands kamp met al mijn scoutsvrienden!

Dit jaar wordt: geweldig!!!!

Ik ga op kamp en ik neem zeker mee: deo, voor stinky leden :P



ARGELOZE ORANG-OETAN (Senne Bammens)



Geboortedatum: 13 augustus 2003

Studie: Elektronica

Jaren bij de scouts: 11 jaar

Jaren bij de leiding: 4 jaar

Taak binnen Juventa: groepsleiding en materiaalmeester

Mijn favoriete scoutsherinnering: alle scoutsmomenten

Dit jaar wordt: geweldig fijn

Deze lifehack/tip geef ik graag mee: maak je niet te veel zorgen over dingen, alles komt altijd in orde



STEF ZEELMAEKERS

Geboortedatum: 17 mei 2007

Studie: Hout Technieken

Jaren bij de scouts: 12 jaar

Jaren bij de leiding: 1 jaar

Taak binnen Juventa: materiaal

Mijn favoriete scoutsherinnering:

buitenlands kamp

Dit jaar wordt: het beste woudloper jaar

Deze lifehack/tip geef ik graag mee: neem genoeg sokken mee op kamp!



KAEN CLERIX

Bijnaam: Krullebol

Geboortedatum: 15 maart 2007

Studie: Wetenschappen-Wiskunde op SJB

Jaren bij de scouts: 4 jaar

Jaren bij de leiding: 1ste jaar

Taak binnen Juventa: materiaal, eeddag

Mijn favoriete scoutsherinnering:

Griekenland tijdens buitenlands kamp

Dit jaar wordt: heel fijn

Dit is een random fun fact die ik weet:

mieren hebben geen longen!

Jong-Gidsen

TAKLEIDSTER ZWAAN (Anna Kuppers)

Bijnaam: Kuppie

Telefoonnummer: 0498 74 34 15

Geboortedatum: 21 juli 2005

Studie: Geneeskunde aan de UHasselt

Jaren bij de scouts: 13de jaar

Jaren bij de leiding: 3de jaar

Taak binnen Juventa: Meisjotterij

Mijn favoriete scoutsherinnering:

canyoning op buitenlands kamp

Dit jaar wordt: superduperleuk

Ik ga op kamp en ik neem zeker mee: mijn zus



ONVERMOEIBARE HERDERSHOND (Siebe Lodewijckx)



Bijnaam: Ironman (Balkan accent)

Geboortedatum: 29 september 2003

Studie/werk: ja

Jaren bij de scouts: 16de jaar

Jaren bij de leiding: 5de jaar

Taak binnen Juventa: materiaalteam, drankenteam, team IT en supervisor

Mijn favoriete scoutsherinnering: was heel leuk

Dit jaar word: ik 21 jaar

Dit wil ik zeker nog leren in mijn leven: omgaan met kinderen



ANAÏS STEEGMANS

Geboortedatum: 23 juli 2007

Studie: Architectuur & Interieur

Jaren bij de scouts: 12de jaar

Jaren bij de leiding: 1ste jaar

Taak binnen Juventa: Vierdeuker
en eetdag

Mijn favoriete scoutsherinnering:
buitenlands kamp en Meisjotterij

Dit jaar wordt: SUPERleuk en vol
mooie momenten!

Mijn levensmotto is: elke dag is
een nieuwe kans! En alles gebeurt
met een reden!



Jong-Verkenners

TAKLEIDER WOUT LIETEN

Bijnaam: Zout

Telefoonnummer: 0468 48 66 41

Geboortedatum: 17 april 2006

Studie: Politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel

Jaren bij de scouts: 6 jaar

Jaren bij de leiding: 2 jaar

Taak binnen Juventa: drankenmeester, Meisjotterij, supervisor van de hoofdleiding

Mijn favoriete scoutsherinnering:

mijn eerste leidingskamp

Dit jaar wordt: MERKwaardig

Deze lifehack/tip geef ik graag mee: Cel weet alles, vraag al je vragen maar aan hem!



ROBBE GEIJSELS

Bijnaam: Roberke

Geboortedatum: 28 februari 2006

Werk: ober

Jaren bij de scouts: 13 jaar

Jaren bij de leiding: 2 jaar

Taak binnen Juventa: materiaal

Mijn favoriete scoutsherinnering: buitenlandse kamp

Dit jaar wordt: een topjaar

Mijn idool is: Disturbed

JUUL TOMASSEN

Geboortedatum: 31 december 2004

Werk: bouwvakker

Jaren bij de scouts: 6de jaar

Jaren bij de leiding: 2de jaar

Taak binnen Juventa: handyman

Mijn favoriete scoutsherinnering: in de kuil spelen als het gesneeuwd heeft

Dit jaar wordt: superieur

Dit wil ik zeker nog leren in mijn

leven: driedubbele salto :)



Givers

TAKLEIDSTER (Thaline Leys)

Telefoonnummer: 0470 60 33 13

Geboortedatum: 13 februari 2005

Studie: Orthopedagogie

Jaren bij de scouts: 3 jaar op een andere scouts en dit wordt mijn eerste jaar bij Juventa

Jaren bij de leiding: 2 jaar op een andere scouts en dit wordt mijn eerste jaar bij Juventa

Taak binnen Juventa: social media en kleding

Mijn favoriete scoutsherinnering: Objectief

Dit jaar wordt: keileuk!!

Mijn levensmotto is: geluk kun je vermenigvuldigen door te delen!



ARGALI (Pieter Carmans)

Geboortedatum: 17 februari 2005

Studie: Biomedische wetenschappen

Jaren bij de scouts: 14 jaar

Jaren bij de leiding: 3 jaar

Taak binnen Juventa: verhuur

Mijn favoriete scoutsherinnering: buitenlands kamp

Dit jaar wordt: supertof

Mijn levensmotto is: vergeef, maar vergeet niet



(Rechts op foto)

MEREL (Liam Beckx)

Bijnaam: Beckx

Geboortedatum: 9 april 2005

Studie: TEW

Jaren bij de scouts: 14 jaar

Jaren bij de leiding: 3 jaar

Taak binnen Juventa: drankenmeester, supervisor van de hoofd-leiding

Mijn favoriete scoutsherinnering:

Objectief 2024 of spek bakken op buitenlands kamp

Dit jaar wordt: vies geflipt

Mijn levensmotto is: een echte spaaiër gooit zijn put ook terug dicht #diepeputtenwestkust4life #veiligputtengraven #graafnooitalleen



Jin

TAKLEIDER FERRE KUMBRUCK

Bijnaam: Ferrichi

Telefoonnummer: 0474 02 93 57

Geboortedatum: 22 september 2005

Studie: Mobiliteitswetenschappen

Jaren bij de scouts: 14 jaar

Jaren bij de leiding: 3 jaar

Taak binnen Juventa: papierslag en materiaal

Mijn favoriete scoutsherinnering:

buitenlands kamp

Dit jaar wordt: enorm leuk!

Mijn idool is: Novak Djokovic omdat hij nooit opgeeft!!



BEDAARDE SATERHOEN (Lander Car-mans)

Bijnaam: Carre

Geboortedatum: 21 september 2002

Studie: PBA Elektronica-ICT

Jaren bij de scouts: 17de jaar

Jaren bij de leiding: 6de jaar

Taak binnen Juventa: IT-webmaster, Pa-pierslag, voedsel, totemmuur en onderhoud

Mijn favoriete scoutsherinnering: de bon-ding die je met de leden krijgt

Dit jaar wordt: een onvergetelijk Jinjaar

Mijn levensmotto is: wie hard werkt, wordt later goed beloond!



KAMPVERSLAGEN

Kapoenen op kamp!

Op zaterdag 20 juli vertrokken er 20 enthousiaste kapoenen en 6 mogelijkheden nóg enthousiastere leiding naar Smurfenland (lees: Stavelot). De eerste opdracht die ze kregen? Eén tegen allen. De kapoenen moesten een tiental opdrachten uitvoeren en aan de hand van die opdrachten, werden de tenten verdeeld. Toen iedereen zich had geïnstalleerd, sloten we de eerste dag af op z'n scouts, namelijk: met een knetterend kampvuur en een heleboel gezang.

De volgende ochtend stonden ze niet op als kapoentjes, maar als baby-smurfjes, want die dag speelden we Smurfenlevensweg. Ze speelden voor elke levensfase een aantal knotsgekke spelletjes, waaronder Grote Smurf Zegt, Levende Memory en een heuse Wasknijperestafette. Ook deze dag werd beloond met een kampvuur én zelfs een pretpakket, maar deze keer stond het in teken van leidster Anna, want zij was jarig. Toen iedereen uitgezongen was, zijn we allemaal vroeg gaan slapen, want de dag erna zouden we onze energie zeker nodig hebben. We gingen tenslotte naar Plopsa Coo! Dit was waarschijnlijk het hoogtepunt van kamp voor vele kapoentjes, en terecht, want wat was het toch ook een fijne - maar vermoeiende - dag! Die avond vroeg dus om een wat rustigere activiteit, en zo kwamen we tot een sluispel. De kapoentjes hadden in no time alle drie de kaarsen uitgeblazen en zo konden we gaan dromen van alle avonturen die we beleefd hadden in Plopsa.

De volgende dag speelden we de Olympische Smurfspelen, een spannende wedstrijd om erachter te komen welke kapoen de titel van Beste Sportsmurf verdiende. Die namiddag was het tijd voor het groepsspel en ook deze brachten de kapoentjes tot een goed einde. 's Avonds had de hele scouts bezinning en dachten we na over het feit dat we allemaal uniek zijn en dat we daar trots op mogen zijn. Ook die avond kropen we vroeg onze slaapzak in, want woensdag was het al tijd voor onze eendaagse! We trakteerden Stavelot City op ons gezang (en ook een beetje gezang ;) terwijl we maar liefst 12,5 kilometer wandelden! Deze prachtige prestatie moest natuurlijk beloond worden en dat deden we met de legendarische, typisch Belgische maaltijd: frietjes!

Eens terug op de kampweide deed iedereen een welverdiende powernap en 's avonds mocht iedereen langs het Smurfencasino komen. De kapoenen moesten samen geld verdienen om later die avond weer een pretpakket te kunnen "kopen" bij het kampvuur (maar natuurlijk hadden ze dat pretpakket sowieso gekregen van ons ;)). Ook die dag sloten we af met een heus kapoenenfeestje en vooral ook met een goed gevoel over onze wandeltocht (en misschien ook wel een blaar of twee).

De volgende ochtend speelden we nog enkele kleine spelletjes en toen moesten we helaas al afscheid nemen van onze bengeltjes. Ook gaven we hen nog de laatste drie Smurfen die ze moesten verzamelen voor het Smurfenbord. Doorheen het kamp kregen ze namelijk Smurfen om op te hangen aan dat bord wanneer ze iets goed hadden gedaan. We kunnen met trots zeggen dat het hele bord is volgeraakt, ze zijn dus heel erg flink geweest dit kamp. :)

Lieve kapoentjes, zowel het jaar als het kamp waren een echt avontuur waar wij als leiding enorm van hebben genoten. Wij hopen dat jullie het even tof vonden als wij en dat wij volgende jaren veel bekende gezichtjes gaan zien, want jullie waren een topgroep!

Een hele dikke knuffel én een stevige linker, Onbezweken Hert (Sara Franssens), Meelevende Steltral (Fien Bokken), Onomwonden Scholekster (Nikola Juszcak), Chinchilla (Mano De Raeve), Zwaan (Anna Koppers) en Robbe Geijsels



Kabouters op kamp!

Dit jaar hebben de kabouters een onvergetelijk kamp beleefd, vol plezier, avontuur en verrassingen. Al smurfend kwamen ze aan op de grote kampwei waar de smurfen hen hartelijk verwelkomden met een korte rondleiding. Daarna genoten de meisjes van hun lunchpakket en gingen ze aan de slag met het opzetten van hun bedjes. Eenmaal geïnstalleerd, begon het grote weiverkenningsspel, waarbij ze in twee teams tegen elkaar streden. De kabouters moesten zo snel mogelijk verschillende opdrachten op de wei vinden en uitvoeren bij de leiding.

Zondag was geen gewone dag, het was namelijk "omgekeerde dag"! De meisjes kregen als ontbijt overheerlijke hotdogs, yummie!! De ochtend begon actief met een potje Stratego in het bos, waarbij ze elkaars vlaggen moesten proberen te stelen. In de middag speelden we het Johnny en Marina-spel, waarbij ze tattoos konden verdienen. Deze kregen ze wanneer een opdracht werd voltooid. De avond was iets rustiger; een deel van de groep ging honkballen, terwijl de anderen genoten van hun vrije tijd. Maandag stond er iets op de planning wat we lang geheim moesten houden. Samen met de kapoentjes en de welpen zijn we naar Plopsa Coö gegaan. De kabouters hebben enorm genoten van deze dag en waren in de avond dan ook bekef.



Dinsdagochtend speelden we "1 tegen allen" in het smurfen-thema. De meisjes waren ontzettend competitief en zijn er dus in geslaagd om alle opdrachten te voltooien binnen de tijd. Samen met alle takken werd in de middag het groepsspel gespeeld. Baby-smurf was gevangengenomen en het was aan de leden om hem te redden. De dag werd afgesloten met een bezinningsmoment, waarbij iedereen even helemaal stil werd. Zo stil hadden we de kabouters nog nooit gezien ;).

Donderdag was misschien wel de meest spannende dag van ze allemaal, want ze vertrokken namelijk op eendaagse. Het was een vermoeiende dag met af en toe een traantje, maar de meisjes hebben het fantastisch gedaan. Lieve kabouters, jullie hebben bewezen dat jullie echte doorzetters zijn. Wij als leiding zijn daarom ook super trots op jullie. De meisjes hebben een mooie 20 kilometer gewandeld. Een hele hele dikke proficiat aan jullie!!! Na de intensieve wandeling van donderdag hadden de kabouters op vrijdag een rustige voormiddag verdiend. Ze hebben zich zeker van hun meest creatieve kant laten zien. Van het maken van tekeningen op hun witte t-shirts tot het opdoen van maskertjes en gezelschapsspelletjes spelen. In de middag speelden we een leuk spel samen met de welpen, waarbij elk groepje dieren moest verkopen om zo veel mogelijk geld te verdienen. De dag eindigde met een gezellig kampvuur. Een deel van de kabouters heeft die avond ook hun belofte gedaan.

Zaterdag was de laatste volle dag van het kamp. In de ochtend werd de belofte verder gezet, terwijl de andere kabouters ondertussen hun acts voor bonte avond voorbereidden. In de middag speelden we het grote smurfensmokkelspel, waarbij ze zoveel mogelijk smurfen moesten verzamelen. De avond werd afgesloten met de langverwachte bonte avond, waar de meisjes met veel trots Pieter hebben geheksenketeld!!! Zondag was de laatste dag van het kamp. Nadat alles was ingepakt, kwamen de ouders in de middag hun kabouters ophalen. Het was duidelijk dat iedereen terugkeek op een fantastisch kamp vol mooie herinneringen.

De leiding heeft enorm genoten van het kamp en blikt terug op een fantastisch scoutsjaar. Lieve kabouters, D.A.N.K.U <3

Een stevige linker,
Vrijmoedige Lepelaar, Argali en Justine

Welpen op kamp!

De welpen waren dit jaar met 16 absolute toppers op kamp. Ze zaten vol energie en dat was op de bus al te merken door hun gezang. Eenmaal op de wei hebben ze een rondleiding gekregen en daarna konden ze hun energie kwijt in de Smurflympische Spelen. Hier moesten ze hun tact en snelheid gebruiken om een potje levend Stratego te winnen. Hierna konden ze hun tank terug bijvullen met het geweldige eten van de kookleiding, waarna ze Wilde Smurf tegenkwamen. Hij vond niemand om lekker wild mee te gaan, maar de welpen waren klaar om die uitdaging aan te gaan. Ze speelden als zotte wilden spelen met hem tot hun tank leeg was waarna ze nog even rust hadden voordat ze moesten gaan slapen.

Op de tweede dag leerden de welpen nog eens sjorren, zeer belangrijk voor echte scouten! Hierna was er een nieuw onderdeel van de Smurflympische spelen, het paintballen. Ze gooide als gekken op elkaar en zagen er allemaal schoon uit, maar gelukkig was er 's avonds tijd voor een douche-moment, hoewel sommigen toch nog een beetje een groene schijn bleven hebben... De volgende dag gingen we met de welpen naar het magische Plopsa Coö waar volledig in thema zelfs een Smurfenshow was. In de avond begonnen we te sprokkelen en konden we samen genieten van een pretpakket aan het kampvuur. Hier hebben we nog een paar liedjes gezongen voordat het weer slaaptijd was.

De volgende ochtend hebben de welpen brieven geschreven waarna het groepsspel en dus ook de zoektocht naar Babysmurf begon. Na heel hard spelen lukte het gelukkig om Babysmurf terug te vinden. Ook 's avonds was er de bezinning waarbij iedereen net als elke Smurf even kon stilstaan bij hoe uniek iedereen is. In de ochtend speelden ze het eigendommenspel waarbij ze zo veel mogelijk smurfenhuisjes moesten spelen, dit door de papieren eerst te vinden en dan een kleine opdracht te doen. Deze dag waren we alleen op de wei en konden we dus ook gebruik maken van de kookvuren van de andere takken.

Zo maakten we heerlijke pitabroodjes waarna we de beek ingingen om de rook en het zweet weg te spoelen. 's Avonds maakten we onze rugzakken klaar en gingen we vroeg ons bed in, want de dag daarna vertrokken we op eendaagse. We hadden een route uitgestippeld langs het circuit van Spa-Francorchamps waar dat weekend de Formule 1 doorging.

We sloten de tocht af door via de beek terug op de wei te komen, wat nog een heel avontuur was. We sloten de dag af met 19km in de voeten.

De volgende dag begonnen we met het influencerspel waarbij iedere welp een challenge voor iemand anders mocht verzinnen. Diegene met de meeste handtekeningen voor deze challenge, mocht deze opdracht laten uitvoeren. Namiddag speelden we een smokkelspel waarbij ze samen met de kabouters zoveel mogelijk goederen voorbij de politie moesten smokkelen zonder gepakt te worden. Ouders, ik kan jullie vertellen: let maar goed op, want er zitten een paar echte smokkelaars tussen die zelfs durfden vals te spelen om te winnen. 's Avonds begonnen we aan de belofte waar iedere welp een belofte maakt over wat hij het komend jaar beter zal doen. De belofte viel jammer genoeg deels in het water, letterlijk, door de regen. Hierdoor werd een deel van de beloftes de volgende dag verder gezet. De rest van de dag zijn we bezig geweest met de voorbereidingen van bonte avond en het opvoeren van deze show, waarna het vuur niet heel vlot aanging, maar er wel nog samen fijn is gezongen.

De volgende dag deden we vlot de opruim en was het kamp weer afgelopen. Het was weer een tof jaar als leiding van deze bengels.

Een stevige linker,
Ontembare Mustang (Ken), Bedrijvige Fret (Jonas) & Daan



Pioniers op kamp!

Toen de Pioniers met de bus aankwamen in het prachtige Stavelot, werden ze verwelkomd door een paar smurfen die hen rondleidden in het smurfendorpje. Na het verkennen van het dorp en het opeten van hun lunchpakket, begonnen ze enthousiast aan het bouwen van hun eigen smurfendorp. Na twee dagen stevig sjoeren, stond de shelter eindelijk overleind en waren de tenten opgezet.

Na een jaar wachten konden de Pioniers eindelijk hun lievelingsspel spelen: een 12-uren spel. Hierbij werden de Pioniers in drie teams verdeeld en voerden ze opdrachten uit om geld te verdienen, waarmee ze 'luxe' producten konden kopen. Na afloop van het spel genoten ze van een pretpakket en een gezellig kampvuur. Ook hadden we hulp van Eline en Anna van de Jin, die ons met veel enthousiasme bijstonden. Bedankt voor jullie hulp!

Dinsdagochtend begon meteen met een potje levende zeeslag, gevolgd door een groepsspel waarin ze voor het eerst op zoek moesten naar Babysmurf door opdrachten in teams uit te voeren. Na een goede nachtrust begon eindelijk de tweedaagse tocht!



De eerste dag wandelden ze een indrukwekkende lus van 30,51 km, langs het circuit van Spa-Francorchamps, met als beloning heerlijke frietjes. Na een nacht op de kampwei vertrokken de Pioniers vroeg voor een tweede dag van 12 km, die eindigde in Plopsaland.

Vrijdagochtend werden de leden verrast met hotdogs als ontbijt, vanwege de omgekeerde dag! Tijdens deze activiteit wisselden de Woudlopers en Pioniers van rol: de Pioniers werden Woudlopers en vice versa. Ook de leiding wisselde van rol, wat zorgde voor een dag vol verwarring. De laatste avond van het kamp sloten we af met een groot kampvuur, samen met de hele groep. In de namiddag bereidden ze zich hierop voor, en ze gaven een schitterende show!

Wij als leiding hebben enorm genoten van het afgelopen jaar en vooral van het kamp. We hopen dat jullie er net zo van hebben genoten als wij. Bedankt voor het fantastische jaar!

Een stevige linker,
Ekster (Cel), Merel (Liam) en Lyana



Woudlopers op kamp!

Toen de Woudlopers in Stavelot uit de bus stapten, betraden ze het Smurfendorp. Na een ontmoeting met de Smurfen begonnen ze met het opzetten van de tenten en het bouwen van een prachtige shelter, samen met de Pioniers. Tussendoor speelden we pleinspelen en een sluijspel, en zorgden we ervoor dat we voldoende hout hadden voor de volgende dag.

De dag erna was het vuurdag. Dit hield in dat twee teams 12 uur lang een vuur moesten onderhouden terwijl ze in hun eigen kamp moesten blijven. Tussendoor kregen ze opdrachten om voordelen te verdienen, zoals extra hout.

Tijdens de tweedaagse wandeling deed iedereen goed mee. De eerste dag liepen we richting Plopsa Coö om daar een slaappleats te vinden. Na wat zoeken kwamen we terecht bij Scouts Bolderberg. Toen we aankwamen, kregen we nog een heerlijke maaltijd, schnitzel. We bouwden een gezellige shelter om een nacht onder te slapen. De volgende ochtend stonden we op, ontbeten, ruimden op en vertrokken naar Plopsa Coö. Hier kwamen we mooi op tijd aan. Na een hele dag vol plezier en leuke attracties, liepen we terug naar de kampwei met 42,3 km op de teller.



Samen met de Pioniers begonnen we aan een omgekeerde dag. Dit betekende dat het hele dagschema omgekeerd werd en dat de leiding werd gewisseld. De Woudlopers deden typische Pionier-activiteiten, zoals een wellness.

Op de voorlaatste dag maakten we de hele voormiddag heerlijke pizza's. Het was een buffet vol keuze aan toppings. Tijdens het pizza maken bereidden we ons showtje voor de bonte avond voor. Na een zeer gezellige avond moesten we de volgende dag opruimen, afbreken en samen met de ouders afsluiten.

De Woudloperleiding vond het een zeer leuk kamp met fantastische leden die stuk voor stuk geëngageerd en gezellig waren.

De Woudloperleiding,
Empathische Secretarisvogel, Ferre & Wout



Jong-Givers op kamp!

Na maandenlang wachten, was het hoogtepunt van het jaar eindelijk daar: SCOUTSKAMP! Ons kamp met de jong-givers was een avontuur om nooit te vergeten. Helaas kregen we bij de start van het kamp te maken met een flinke tegenslag, want we waren met één leiding minder. Desondanks hebben we er met onze groep het allerbeste van gemaakt!



De jong-givers begonnen met een heuse uitdaging: hun eigen tenten opzetten en een shelter sjoeren. Om het wat spannender te maken, maakten we er een wedstrijd van. Omwille van het warme weer hadden we na al dat werk even nood aan verkoeling in de beek.

Geïnspireerd door het succes tijdens het jaar, speelden we een vernieuwde versie van het bandenspel, wat opnieuw een groot succes bleek te zijn. Vervolgens begonnen we aan Expeditie Smurfenson waarbij de jong-givers 24 uur lang in verschillende kampen tegen elkaar streden om niet op afvalerseiland te belanden.

Ook dit jaar gingen we weer op tweedaagse, maar besloten dit in twee groepen te doen. De jong-gidsen wandelden maar liefst 54 km en de jong-verkenner eindigden hun wandeltocht met een indrukwekkende 61 km. Na al die kilometers was een dagje ontspanning meer dan verdiend, en zo vertrokken we naar Plopsa Coo, waar de jong-givers zich volledig konden uitleven.

Op onze laatste dag doken we volledig in de smurfenwereld. Tijdens de Smurfenlevensweg ontdekten de jong-givers hoe het is om als een smurf door het leven te gaan. Het kamp eindigde met een knaller tijdens bonte avond, waar de jong-givers zich van hun beste kant lieten zien en samen ontdekten wat de beste frituursnack is. Jong-Givers, bedankt voor dit onvergetelijke kamp! Wij hebben, ondanks alle streken die jullie hebben uitgehaald, enorm genoten en ons geweldig geamuseerd!

Een stevige linker,
Authentieke Bever, Zachtmoedige Frankolijn, Maki en Oscar



Givers op kamp!

De Givers zijn er direct goed ingevlogen en zijn met de fiets naar de kampplaats vertrokken. Na de eerste dag hadden ze al 86km gefietst. De dag erna zijn ze op de kampweide aangekomen met een totale afstand van 123km. De dag na de fietstocht speelden de Givers het smurven memory-spel waarbij het winnend team een belangrijke keuze kreeg voor de volgende activiteit. Om de dag af te sluiten deden de Givers nachtwaken, hierbij moest het kampvuur de hele nacht blijven branden. Het winnend team van het memory-spel kreeg het voordeel dat ze mochten bepalen wanneer ze het vuur gingen bewaken.



Zondag speelden de Givers het grote Risk spel en veroverden hierbij heel veel gebieden. Om de avond af te sluiten ging de leiding de intelligentie van de Givers testen door een quiz te houden. De dag erna gingen we met z'n allen naar Plopsa Coö en hebben we ons goed geamuseerd.

Dinsdag speelden we het grote groepsspel en wisten we baby-smurf uit de handen van Gargamel en Azraël te bevrijden. Die avond was er een leuke bezinning over hoe uniek iedereen is. Woensdag en donderdag hebben de leden hun 2-daagse gehad waarbij de Givers 75km hebben gewandeld! Wat een topprestatie!

Vrijdagvoormiddag ging het er rustiger aan toe en hebben we een paar gezelschapsspelen gespeeld. De namiddag daarentegen was drukker want toen hebben we een laddercompetitie gehouden. Op zaterdagavond was er traditioneel de bonte avond. Iedereen heeft genoten van de toneeltjes en het grote kampvuur.

Het was een geslaagd kamp, eentje om nooit te vergeten!

Stevige linker,
Daadkrachtige Zebra, Bedaarde Saterhoen en Mol



Jin op kamp!

Begin juli begon ons avontuur met de jin, toen we vertrokken op buitenlands kamp. Onze reis startte in het verrassende Noord-Macedonië, waar we deelnamen aan een scoutsuitwisseling met een lokale groep. Na deze onvergetelijke ervaring trokken we verder naar het zonovertogen Griekenland. De zomer sloten we uiteindelijk af met een vertrouwd kamp in Stavelot, waar we de laatste momenten van ons avontuur samen beleefden.

Chapter 1. Eindhoven

Op 3 juli vertrokken we met de jin voor ons buitenlands kamp, beginnend met een vlucht vanaf de luchthaven van Eindhoven. De start van onze reis was al meteen een avontuur op zich. Bij aankomst op de luchthaven ontdekten we dat onze vlucht met maar liefst 2 uur was vertraagd. Wat begon als een kleine tegenslag, groeide al snel uit tot een test van geduld en creativiteit.

De vertraging liep verder op, en na zes uur wachten waren we goed en wel gewend aan het vertrouwde ritme van het vliegveld. We vermaakten ons met potjes verstoppertje en hebben elke hoek van de luchthaven uitgebreid verkend. Uiteindelijk, na wat een eeuwigheid leek, arriveerde onze vlucht en konden we eindelijk aan ons avontuur beginnen.





Chapter 2. Noord-Macedonië

Op onze eerste dag in Noord-Macedonië hadden we gepland om de stad Skopje te verkennen. Maar dankzij onze goede vrienden van WizzAir konden we dit op onze buik schrijven. Het was inmiddels 01:30 uur en met knorrende magen en weinig om naar uit te kijken, besloten we om naar een lokale “nachtbakker” te gaan. Hier maakten we kennis met de Noord-Macedonische keuken en proefden we voor het eerst de lokale smaken.

Na een korte en niet al te rustgevende nacht vertrokken we vroeg naar het berghuisje in Kitka, waar we de rest van onze tijd in Noord-Macedonië doorbrachten. In Kitka kwamen we tot rust met kennismakingsspelletjes, gezellige kampvuren en verfrissende wandelingen door de natuur. We “genoten” ook van het lokale eten, hoewel onze smaakpapillen nog steeds aan het wennen waren. We maakten ook kennis met de “typische” geur van Noord-Macedonië, waar de lucht een constante, rokerige hint had die elke ademhaling een extra laagje karakter gaf.



Na deze onvergetelijke tijd in Noord-Macedonië was het alweer tijd om door te reizen naar onze volgende bestemming: Thessaloniki.



Chapter 3. Thessaloniki

Toen we in Griekenland aankwamen, waren we verbaasd over hoe de keuken plotseling transformeerde van “dat was interessant” naar “waar kan ik dit elke dag eten?” Het was alsof onze smaakpapillen eindelijk waren bevorderd naar een sterrenrestaurant, na een lange reis door een culinaire woestijn. Met temperaturen die opliepen tot 39°C zochten we verkoeling op het strand. Helaas veranderden enkelingen al snel in een kreeft, compleet met een knalrode gloed die de zon zelf jaloers maakte.



Tijdens onze boottocht naar Banana Beach en Blue Lagoon voelden we ons als ontdekkingsreizigers op een missie naar het beloofde land van zand en zee.



De captain had ons echter een strikte terugkeertijd van "two twenty, I repeat two twenty" opgelegd, wat ons het gevoel gaf dat we op een spannend, tijdgebonden spelletje waren. Het was alsof we een wedstrijd tegen de tijd aan het spelen waren, met een prijs in de vorm van een hele hoop zoute herinneringen en enkele stekels zee-ezel in onze voeten.

Maar helaas, zelfs de mooiste avonturen komen tot een eind. Op 13 juli namen we afscheid van Noord-Macedonië en Griekenland en vlogen we terug naar ons Belgenlandje, deze keer met een vlucht die daadwerkelijk op tijd was – een welkome verrassing! Na een weekje thuis vertrokken we alweer, deze keer naar Stavelot voor ons binnenlands kamp. En hoewel het afscheid van de zon en de zee ons pijn deed, was het vooruitzicht van een week vol nieuwe avonturen in België een welkome troost.



Chapter 4. Stavelot

Na enkele dagen rust vertrokken we richting Stavelot. Hier werden we verwelkomd door de frisse Belgische natuur en het vertrouwde ritme van scoutingactiviteiten. Dit kamp bracht ons terug naar de kern van de scoutingervaring, compleet met avontuur en gezelligheid, maar met een heel eigen Belgische twist.



Tijdens het kamp deed de jin ook stage als leiding, wat hun voorbereide op het echte werk. Ze leerden alles over het organiseren van activiteiten, het managen van groepen en het oplossen van problemen – allemaal terwijl ze met een glimlach en een geruststellende stem de boel op de rails hielden. Ze hebben dat allemaal fantastisch gedaan!



Een van de grootste uitdagingen van het kamp was de felbegeerde 24-uurs wandeltocht. Ze doorkruisten bossen, staken rivieren over en beklommen heuvels. Toen ze uiteindelijk terugkwamen van hun lange tocht, ontdekten ze met een glimlach dat de enige echte afstand die ze hadden afgelegd, van de tent naar de keuken was.

Ook Plopsa Coo stond op de planning tijdens het kamp. We vertrokken al vroeg om te voorkomen dat we urenlang in de rij stonden voor de beste attracties. We maakten ritjes in de boomstammetjes, waarbij we kletsnat werden, en streden in de karts om elkaar van de baan te duwen. Het was een dag vol plezier, met veel lachen



Het kamp werd op de traditionele manier geëindigd met de gezamenlijke afsluiting. Dit was hun allerlaatste moment als lid. Na het stapje naar voren zijn ze officieel leiding! Wij geloven dat ze dat supergoed gaan doen! Dankjewel voor het toffe jaar en de goede inzet!

Een stevige linker,
Onvermoeibare Herdershond, Toegewijde Morsa & Argeloze Orang-Oetan

De jin krijgt ook ieder jaar hun kleurentotem, dit zijn de pareltjes van dit jaar:

Tara: openhartig limoengroen

Lou: baarlijk herfstgeel

Bram: verrassend braziliaans-purper

Lore: meelevend aurora-wit

Kobe: goedlachs sneeuwoud

Lylas: impulsief olijforanje

Stien: teder waterlelie-groen

Anaïs: ironisch picasso-rose

Justine: doordacht winters-turquoise

Kaen: goedgehartig muntgroen

Anna: zachtaardig jasmijnpaars

Yoran: onbevreesd marine-rood

Stef: spontaan amazone-oranje

Daan: gemakzuchtig galaxy-zwart

LAATSTE AFSCHEID

Een nieuw scoutsjaar brengt altijd heel wat veranderingen met zich mee. Een zesjarig jongetje mag zich voor het eerst kapoen noemen, een zeventienjarig meisje krijgt plots 'leidster' als roepnaam. Maar waar een tijd van komen is, is er ook eentje van gaan. Dit jaar besloten volgende leiding hun lintje aan de kapstok te hangen:

Authentieke Bever (Frederik)
Bedrijvige Fret (Jonas)
Zachtmoedige Frankolijn (Jeroen)
Daadkrachtige Zebra (Toon)
Ontembare Mustang (Ken)
Vrijmoedige Lepelaar (Flore)
Onbezweken Hert (Sara)
Meelevende Steltral (Fien)
Onomwonden Scholekster (Nikola)

Voor al deze fantastische leidsters en leiders: D.A.N.K.U.!
Tot snel!



Beste Scouts & Gidsen Juventa Zonhoven

Na 17 fantastische scoutsjaren, waarvan 6 jaar als leiding en 3 jaar als groepsleiding, is het tijd om mijn gamellen definitief op te bergen.

Tijdens mijn geweldige scoutstijd bij Juventa heb ik ongelooflijk veel meegemaakt. Van een klein Toontje die met tranen en heimwee op kamp vertrok, ben ik uitgegroeid tot Daadkrachtige Zebra die elk avontuur met open armen verwelkomt. Ik heb levenslange vriendschappen gesmeed, keihard gewerkt en nog harder genoten tijdens Meisjotterijen, eeddagen en papierslagen. We hebben het bont gemaakt onder de brug van Olen en bij VZW de Stal, de meest waanzinnige bouwwerken gesjord, de grootste vuren ontstoken, en samen met de beste leden de Teut en de Ardennen verkend. Bovendien heb ik een fantastisch buitenlands kamp beleefd in Kroatië, genoten van alle heerlijkheden bij Café Juventa en, ja, zelfs een superleuke vriendin gevonden!

Ook tijdens mijn jaren als groepsleiding heb ik ontzettend veel geleerd, vaardigheden die me zeker nog van pas zullen komen. Maar wat me vooral keer op keer verbaasde, was de ongelooflijke kracht van de leidingsploeg van Juventa. Het is fantastisch om te zien wat we samen hebben bereikt, hoe we onze leden onvergetelijke zondagen en zomers hebben bezorgd, en daarbij zelf ook ontzettend veel plezier hebben gehad. Het was een eer om met zo een team groepsleiding te zijn!

Een D.A.N.K.U. aan iedereen: van de kleinste kapoenen tot de grootste leiding, de meest bezorgde ouder en de tofste sympathisant, voor alle momenten die we samen hebben gedeeld. Het is dankzij jullie dat mijn tijd bij Juventa zo bijzonder is geweest. Jullie zijn een fantastische bende en ik weet zeker dat jullie nog heel veel mooie herinneringen gaan maken!

En natuurlijk zien jullie me nog verschijnen op al het mooie dat Juventa organiseert!

Stevige linker,
Daadkrachtige Zebra

Na 13 jaar hang ook ik mijn sjaaltje aan de haak. Met heel veel pijn in het hart, maar ook met superveel voldoening en de zotste herinneringen. Dankzij de scouts heb ik vrienden voor het leven gemaakt en zelfs een liefde gevonden.

Ik zal nooit vergeten hoe we als kabouter met Jasper Deckers in de tent sliepen en liedjes voor hem maakten zoals "Wat gaan we doen met de dikke, vette Jasper?". Als jong-gids met team Berg in het bos slapen tijdens 24-urenspeel en stiekem bezoek krijgen van de jong-verkenner. Met de givers in onze hangmatten chillen tot ze doorgesneden werden door onze stomme burens.

Het beste buitenlandse kamp ooit beleven in Hongarije met de jin #lasiesta #happynight #chickenwings.

En daarna 5 onvergetelijke jaren als leiding, begonnen als onwetende eerstejaar en gegroeid tot groepsleiding. Ik heb gespeeld als een kapoen met zowel mijn leden als de leukste medeleiding, waarmee ik ook de dikste feestjes heb gehad.

Nu eindig ik als een voldane Meelevende Steltral, maar wel met heel veel fomo naar wat de leiding nog allemaal gaat meemaken.

Een laatste stevige linker,
Meelevende Steltral

Als een klein zesjarig kapoentje bij de Scouts, waar Ranya me ooit wijsmaakte dat er elke week frietjes waren (en ja, ik geloofde het echt!), tot tien geweldige jaren als lid, en nog eens vijf fantastischere jaren als leidster. Helaas zonder die beloofde frietjes, maar met een rugzak vol onvergetelijke herinneringen zoals HO, de fameuze brug in Olen, CJ's, de geweldige leden, tweedaagse, 24-urentocht en maar liefst vijftien legendarische kampen. Ook de twee buitenlandse kampen in Hongarije en Albanië waren absoluut onvergetelijk, en het was fantastisch om te zien hoe mijn jin uitgroeiden tot geweldige leiding.

Daarnaast was het een eer om mijn steentje bij te dragen als financiënmeester, het organiseren van de eetdag & Meisjotterij, de kasactiviteiten van de Jin, en trots samen strijden en binnenhalen van de overwinning op Meisjotterij.

Dank jullie wel, Scouts & Gidsen Juventa, voor al die jaren vol plezier, vriendschap en zotte momenten. Jullie waren geweldig!

Onbezweken Hert out!

Op 17 september 2006 zette ik als kapoentje voor het eerst voet op het terrein van Scouts Juventa, niet wetend dat deze plek de komende 18 jaar een tweede thuis zou worden, waar ik de tijd van mijn leven zou beleven. Mijn jaren als lid zijn gevuld met fantastische herinneringen: van de activiteiten in Jungle Book-thema bij de welpen en de onvergetelijke wandelweekends met de Jong Verkenner, tot de leefweken en fietstochten bij de Givers. De late kampvuuravonden op kamp en het traditionele buitenlands kamp bij de Jin horen daar natuurlijk ook bij. Het waren stuk voor stuk geweldige jaren als lid, maar toen moest het eigenlijk nog allemaal beginnen.

Ik besloot om leiding te worden bij Juventa, waarmee ik een fantastisch avontuur van 7 jaar begon. Ook aan deze periode heb ik alleen maar goede herinneringen. Het avontuur startte met twee geweldige jaren bij mijn Jong-Gidsen, waarin ik roddels opving tijdens het roddelkwartiertje en voluit meezong tijdens de tweedaagse. In mijn derde jaar werd ik hoofdleiding, een rol die ik altijd met veel plezier heb vervuld. Samen loodsten we de groep door de uitdagende coronaperiode. Het was een enorm leerrijke en fantastische tijd. Wat me altijd het meest zal bijblijven, is het moment waarop ik iedereen tijdens het afsluiten van kamp met een vermoeide maar tevreden glimlach zie terugkijken op een geweldige week. Kortom Juventa ik ben jullie enorm dankbaar voor misschien wel de beste 18 jaar van mijn leven!

Een stevige laatste linker
Authentieke Bever

Lieve scoutsvrienden

Als kapoen werd ik 's zondags door mijn ouders naar de scouts geleurd. En wat ben ik hen daar dankbaar voor! 16 jaar lang heb ik dingen geleerd en herinneringen gemaakt die mij voor altijd zullen bijblijven.

Zwemmen in het Balatonmeer bij zonsopgang, shelters bouwen die toch niet zo stevig bleken, dansen tot diep in de nacht op HO, buikpijn hebben van het lachen (en van Waalse frieten), liedjes zingen aan het kampvuur, heksenketelen met de kabouters, veeeeeeel kilometers wandelen, 30 jaar Meisjotterij vieren ... en dat allemaal met de beste vrienden die ik maar kan wensen <3

Scouts Juventa is een tweede thuis voor mij geworden, en ik hoop dat dat zo mag worden voor jullie allemaal. Nu ga ik eindelijk antwoord vinden op een levensvraag die me al 16 jaar bezig houdt: "Wat doen andere mensen dan op zondag?"

Juventa, DANKU voor de mooie tijd, jullie zitten voor altijd in mijn hartje <3

Kus, knuffel en een stevige linker
Vrijmoedige Lepelaar



NIEUWE TOTEMS

Afgelopen zomer, ergens diepverscholen in de bossen van Stavelot, is de totemraad weer eens samengekomen. Naar traditie werden er dus ook dit kamp een aantal nieuwe (voor)totems uitgedeeld.

Zo heet Ella vanaf nu Toegewijde Morsa en An-Sofie Empathische Secretarismvogel. Siebe zal vanaf nu luisteren naar Onvermoeibare Herdershond en Senne naar Argeloze Orang-Oetan.

Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe totems:

Liam heet vanaf nu niet meer Liam, maar Merel

De Merel is een uitbundige zangvogel en hij zoekt graag gezelschap op. Hij is een dankbare gast, niet kieskeurig op zijn voedsel. De Merel is flexibel in een veranderende leefomgeving. Hij beschikt over een kostelijke en grappige woordenschat en met zijn gezang trekt hij graag de aandacht.



Pieter heet vanaf nu niet meer Pieter, maar Argali

Het Schaap is een uitgesproken groepsdier. Alleen geeft het snel de moed op, maar in groep kan het vele omstandigheden aan. Het reageert dikwijls verstandig. Het Schaap is nieuwsgierig en voorzichtig. Het heeft vooral voor de oudere dieren veel respect en toont zich volgzaam tegenover hen. Zelden is het Schaap opvliegend, meestal is het kalm en mild tegenover soortgenoten.



Mano heet vanaf nu niet meer Mano, maar Chinchilla



Dit bevallige knaagdier is argeloos en nieuwsgierig. Het is beminnelijk, monter en verstandig. Het ligt graag te genieten in de zon. De Chinchilla is een groepsdier dat een groot medeleven voelt ten opzichte van soortgenoten en hen waar nodig uit de nood helpt. De Chinchilla gaat af op zijn buikgevoel.

Thibo heet vanaf nu niet meer Thibo, maar Mol

De Mol is een ondergrondse graver. Hij heeft een uitstekend gehoor en een goede reuk- en tastzin. De Mol is rusteloos en geeft niet snel op. Hij is snel zelfstandig en leeft volgens een vast schema. Met zijn werkijver is de Mol tot veel in staat. Hij heeft een goed richtingsgevoel. De Mol is erg gehecht aan zijn eigen plek en deelt deze niet graag.



Anna heet vanaf nu niet meer Anna, maar Zwaan



De Zwaan is een grote, statige en sierlijke watervogel. Hij is verstandig en vlug van begrip. De Zwaan getuigt van zelfvertrouwen, maar uit dit niet en is eerder rustig. Hij heeft een groot aanpassingsvermogen. De Zwaan is trouw en teder voor de jongen. Hij verdedigt de kroost fel, maar zal enkel heftig reageren als hij wordt uitgedaagd.

SPEELHOEKJE

Los de rebus op en beantwoord de vraag!



Oplossing: _____?

Antwoord: _____

Vind je weg doorheen het doolhof!



BELOFTELIED

luister even
wat ik zeggen ga
(ik) doe mijn belofte
beloof het, ja

Ik kijk om me heen
om dan verder te gaan
hink, stap, spring
Ik kom er aan

Refrein:

**Ja ik ga achter mijn belofte staan
als scout en gids wil ik daar voor gaan
ja samen achter de belofte staan
als scout en gids willen we daar voor gaan**

Ik zet me in
voor iets groots of klein
voor mijn groep
wil ik er altijd zijn

we kunnen veel meer
daar geloof ik in
schouders er onder
we vliegen er in

Refrein



alleen met zijn allen
met zijn allen alleen
ontdekken een grotere wereld
om ons heen

Zo samen begrijpen
waar het eigenlijk om gaat
Een mooiere wereld
Die lekker ronddraait

want ik beloof...
als scout en gids...(2x)



AVONDLIED

Het avondlied

O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruiſen de bomen
en verre ſterren ſtaan alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in 't ſlapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, Heer, verlaat ons niet!



Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de ſtilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en ſterren ſtaren teder.
Geef ons Heer, zegen en ruſt en vreê.



KALENDER

September 2024

Zo 15: Startactiviteit (14u-16u30)

Zo 22: activiteit (14u-17u)

Zo 29: geen activiteit

Oktober 2024

Za 5: papierslag

Zo 6: activiteit (14u-17u)

Zo 13: activiteit (14u-17u)

Vr 18: Dag van de Jeugdbeweging

Zo 20: geen activiteit

Zo 27: activiteit (14u-17u)

November 2024

Za 2: papierslag

Zo 3: activiteit (14u-17u)

Zo 10: geen activiteit

Zo 17: activiteit (14u-17u)

Zo 24: activiteit (14u-17u)

December 2024

Zo 1: geen activiteit

Za 7: papierslag

Zo 8: activiteit (14u-17u)

Zo 15: activiteit (14u-17u)

Zo 22: geen activiteit

Zo 29: activiteit (14u-17u)

Januari 2025

Za 4: papierslag

Zo 5: activiteit (14u-17u)

Zo 12: geen activiteit

Zo 19: activiteit (14u-17u)

Zo 26: activiteit (14u-17u)

Februari 2025

Za 1: papierslag

Zo 2: activiteit (14u-17u)

Zo 9: geen activiteit

Zo 16: activiteit (14u-17u)

Maart 2025

Za 1: papierslag

Zo 2: activiteit (14u-17u)

Zo 9: EETDAG

Zo 16: activiteit (14u-17u)

Zo 23: activiteit (14u-17u)

Zo 30: geen activiteit

April 2025

Za 5: papierslag

Zo 6 activiteit (14u-17u)

Zo 13: geen activiteit

Zo 20: activiteit (14u-17u)

Zo 27: activiteit (14u-17u)

Mei 2025

Za 3: Meisjotterij dag 1

Zo 4: Meisjotterij dag 2

Za 10: papierslag

Zo 11: slotactiviteit (14u-17u)

Zo 18: slotactiviteit (14u-17u)



Zet deze ook alvast in je agenda:

Kamp Rochefort 2025:

Za 19/07 – Zo 27/07

(Kapoenen Za 19/07 – Woe 23/07)



COLOFON

**Vierdeukermagazine is een uitgave van
Scouts & Gidsen Juventá Zonhoven
3520 Zonhoven - Kneuterweg 6**

**Hoofdredactie: Chinchilla, Lyana, Anaïs en
Lore**

Contact:
vierdeuker@juventazonhoven.be

Vierdeuker niet ontvangen? Contacteer de
takleider van uw kind.